



# BO FUNKTIONELT OG HYGGELIGT

For Laila Hansen skal visse elementer altid være på plads for at hjemmet lever, nemlig god belysning, gardiner og kunst på væggene.



**H**ver generation lever livet på sin måde og stiller derfor forskellige krav til hjemmet. I vores tid er arbejdslivet blevet fleksibelt på den måde, at mange arbejder på forskellige tider af dagen. På arbejdspladsen, naturligvis, men også derhjemme om aftenen.

”Derfor er det vigtigt at have noget ordentligt at sidde i, så man samtidig får sluppet lidt af,” understreger Laila Hansen, som ser alt for mange hjem, hvor hjemmearbejdspladsen giver spændinger i nakke og skuldre, fordi den er dårligt indrettet.

”Man kan sagtens arbejde rigtig fint på sin iPad eller computer i en god lænestol, hvor arme og ryg er godt støttet, og hvor det samtidig er lidt hyggeligt at sidde, og hvis man foretrækker at sidde ved spisebordet, skal man i samme ånd unde sig selv nogle stole, som man sidder godt på.”



## Masser af inspiration i butikken

I over 25 år har Laila Hansen indrettet folks hjem og arbejdspladser, de sidste fire som selvstændig med butik på Jagtvej. En butik, der som en sand skatkiste er fyldt op med møbler, puder, plaid, lysestager, lamper, skulpturer, fotokunst, billeder og tusind andre ting for at inspirere og give kunderne ideer til, hvordan de kan optimere deres indretning. Her får man en ærlig mening og en masse gode råd, for Laila Hansen ved, hvad hun har med at gøre.

Af Christina Wex

## LAILA HANSEN INTERIEUR

Jagtvej 202, 2100 København Ø  
Telefon 40 59 22 51  
www.lailahanseninterieur.com

**Hjemmet skal afspejle, hvem man er**  
Nogle af de ting, man altid kan være sikker på at finde i Laila Hansens indretning, er godt lys, gardiner og kunst på væggene.

”Et hjem skal være lyst, og lamper skaber stemning. Derfor skal man huske at tænde dem også i den lyse tid.”

På samme måde som lamper skaber hygge, gør gardiner og kunst det samme.

”Kunst kan ikke dikteres, det skal føles.

Man skal ikke bare fylde noget på væggene, så kan det let komme til at ligne et kedeligt boligkatalog, i stedet skal man bygge det op over tid. Kunst behøver jo ikke være dyre malerier, det kan være litografier eller en plakat fra Louisiana, som man får indrammet. Det vigtigste er, at det betyder noget for en, så hjemmet får et udtryk, der afspejler, hvem man er som menneske,” slutter Laila.

